

Visionsdokument 2012

Vision

Tro som ringe i vandet

Inspireret af missionsbefalingen (Matt. 28,20) vil Mission Afrika bidrage til at evangeliet om Jesus Kristus udbredes for at gøre alle til hans disciple med en levende, engageret og smittende tro, der breder sig som ringe i vandet.



Missionssyn

Mission Afrika ønsker at bringe evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn og verdens frelser til alle folkeslagene med fokus på Afrika og Danmark.

I hundrede år har Mission Afrika været engageret i mission primært med fokus på Afrika. Der skal fortsat være fokus på Afrika. Men samtidig ønsker Mission Afrika, at inspirationen fra afrikanske kirker skal bidrage til evangeliets forkyndelse ind i en multikulturel og multireligiøs dansk sammenhæng. Missionsindsatsen skal således også rettes mod Danmark og her har vi brug bistand fra vore afrikanske partnere.

I samfund, hvor der bor muslimer og kristne, skal vidnesbyrdet være tro mod evangeliet og formidles på en ansvarlig måde, der er i overensstemmelse med det gode naboskabs ånd. (Rom 12.18)

Mission Afrika ønsker sammen med partnerne at bidrage til, at det kristne vidnesbyrd om evangeliet også rækkes til muslimerne.

Ligeledes vil Mission Afrika sammen med vore partnere samvirke konstruktivt med muslimer for fred og fredelig sameksistens.

Mission Afrika ønsker at bidrage til Guds mission globalt og ser sig som et af Folkekirkens redskaber for mission i Afrika og Danmark.

Mission er Guds initiativ. Det er Gud, der har en mission og kirken deltager i den. Guds missionsinitiativ viser sig ved, at Han sendte Jesus Kristus til en verden, som han elsker. (Joh 3.16) Guds rækker med Jesus Kristus ud til mennesker med sin frelse og Han sender sin Ånd ind i verden for at vidne om Jesus Kristus og for at inspirere mennesker til at følge Jesus som hans disciple.

Jesus siger at som han blev udsendt, sådan sender han også sin kirke til verden med evangeliet. (Joh 20.21). Det er derfor kirkens bestemmelse og forpligtigelse at tage del i Guds mission. Det er ud fra dette perspektiv Mission Afrika ser sig selv som et redskab for mission ud fra en folkekirkelig sammenhæng.

Mission Afrika har et holistisk missionssyn, hvor ord og handling er ligeværdige og uadskillelige sider af evangeliets forkyndelse.

Både ordets forkyndelse og tiltag til gavn for menneskers fysiske liv er vigtige i Mission Afrikas tjeneste og har været det siden organisationens begyndelse. Mission Afrika opfatter mission som alt det kirken er sendt ud i verden for at være og gøre og sige.

Denne tankegang udspringer af Jesu egen sendelse til verden. Med Ham blev ordet kød og tog bolig blandt os. (Joh 1.14) Både i sit ord og med sit liv forkyndte han Guds evangelium. Evangeliet forkyndes både i ord og gerning (Lukas 4,16-18). Både vore ord og vore gerninger må vidne om vor Herre Jesus Kristus. I Jesu tjeneste og undervisning blev der fokuseret på både det åndelige og det fysiske liv. Det fremgår blandt andet af det dobbelte kærlighedsbud, hvor kærligheden til Gud og kærlighed til næsten kædes sammen. (Matt 22.37- 40) Når Jesus sendte sine disciple ud på mission, så skulle de vise omsorg for hele mennesket. De skulle prædike om Guds rige og bringe lægedom. (Lukas 9.2) Deres tjeneste var en forlængelse af Jesu egen tjeneste. Kirkens mission i dag er stadig en forlængelse af Jesu tjeneste.

Smittende tro betyder at evangeliet formidles videre til andre mennesker, men også at troen må smitte af på liv og samliv. Apostlen Paulus taler om, at troen må være virksom i kærlighed (Gal. 5. 6) og om at Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred etc. (Gal. 5. 22). Der er altså en forpligtelse i troen. Vi har en forpligtigelse til som Kristi disciple at følge i hans fodspor.

Men samtidig er der også en motivation og en drivkraft i troen på evangeliet om Jesus Kristus. Det er i forkyndelsen af Guds kærlighed til os, at vi kan blive ansporet til at vise kærlighed. (1. Joh. 4.19) Det er i lyset af Guds barmhjertighed, at vi opfordres til at være redskaber for Gud (Rom 12.1-2).

Mission Afrika ønsker sammen med partnerne at bidrage til, at menigheder og kirker i Afrika og Danmark udvikler en missional tankegang og praksis.

Opgaven for Mission Afrika i fremtiden er ikke kun at give evangeliet videre, men at give missional tankegang og praksis videre til kirker og menigheder på en sådan måde, at troen kan brede sig som ringe i vandet. Der skal tænkes langsigtet og strategisk på, hvordan vi kan give det videre, som vi har modtaget. (2. Tim 2.2)

Det betyder at Mission Afrika i fremtiden skal inspirere og bistå kirker og menigheder til at være i mission. Det betyder at kapacitetsopbygning og bæredygtighed må prioriteres højt.

Det betyder at samarbejdet og fællesskabet med partnere må prioriteres højt, for at vi kan lære af hinanden og inspirere hinanden.

Partnerskabssyn

Partnerskab i Afrika og Danmark er kendetegnet af gensidig anerkendelse af hinanden som selvstændige parter hjemmehørende i en unik kontekst med egne kompetencer, ressourcer, behov og problemstillinger. (1. Kor 12)

Partnerskab i Afrika og Danmark tænkes med inspiration fra beretningen om Emmausvandringen (Lukas kap. 24) som følgeskab i form af et åndeligt, familiemæssigt såvel som et arbejdsmæssigt fællesskab, hvor vi sammen stræber hen mod i fællesskab identificerede mål.

Mål

En levende, engageret og smittende tro fremmet gennem ord og handling udmøntet igennem:

- A.** Evangelisation
- B.** Menighedsplantning
- C.** Forkyndelse og oplæring
- D.** Styrkelse af lederskab
- E.** Forbedrede levevilkår
- F.** Omsorg for nødlidende